

De klimaattransitie komt eraan, en net als alle andere onderdelen van de maatschappij moet de bond zich daar aan schikken. De overgang van de ene sector naar de andere wordt voor vele van onze leden lastig om te overbruggen, en dat is iets waar we ons zorgen over moeten maken.

Echter, we moeten niet bij de pakken neerzitten. De FNV hoort heel werkend Nederland te vertegenwoordigen. Wij zijn werkend Nederland, en werkend Nederland werkt over 20 jaar niet meer bij de Hoogovens in IJmuiden, of bij de KLM als steward of stewardess, maar als conducteur op de Thalys, of bij u thuis, terwijl er een warmtepomp wordt geplaatst.

De vraag voor Nederland, en de FNV is niet óf mensen in andere markten gaan werken, de vraag is wanneer, en onder wat voor arbeidsomstandigheden. In bestaande sectoren, zoals bij kolencentrales, is de bond sterk. Dat is anders in de nieuwe sectoren, waar er nog heel veel grond gewonnen moet worden: de Noordzee is voor ons het wilde westen waar cowboys windmolens proberen te temmen.

Maar, weet je, ooit waren de Hoogovens ook nieuw.