

# Stukgoed-akkoord uniek?

Hallo, spreek ik met Kees de Brabander?

Ja dat klopt.. Met wie... Ah, ik hoor het al Met Manus van Amstel. Hoe is het in Amsterdam, jong...

*Nou Keesie, goed hoor, ik ben net terug van vakantie. Ik bel je effe omdat hier van alle kanten gesmoesd wordt over één of ander havenakkoord... Wat is er aan de hand in die speeltuin van jullie? Klopt het dat er bij jullie niemand meer de zak krijgt? Ik zeg net tegen Mientje; moeten we toch nog gaan verhuizen naar Rotjeknor...*

Nou Manus, 't zou wel mooi zijn als je es besloot in een échte stad te gaan wonen, maar... maatje dat akkoord geldt ook voor Amsterdam, hoor! *As-je-me-nou-bed... waarom vertelt niemand me dat. Ga verder Keesie...* Nou Manus, in het kort dan, hè, volgens het akkoord zouden we 36 uur in de week gaan werken, de havenwerkers van 57½ kunnen thuis blijven en de jongens die 55 zijn kunnen besluiten om maar 32 uren in de week te maken... En daarmee wordt dan dat verwachte overschot van 1700 havenwerkers opgelost, snap je?

*Keesie, dat ziet er goed uit. Maar wie betaalt net allemaal?*

Manus, het is me al méér opgevallen, jij hebt het altijd over geld... Nou goed, de jongens die er helemaal uitgaan krijgen 90 procent, de 55-jarigen ontvangen 95 procent en moeten als ze zestig zijn uitreden. En de rest wordt betaald door ons. We leveren 1,8 procent in...

*Zeg Kees, ben-je-nou-besodemieterd, alweer inleveren.. dat hebben we al jarenlang gedaan en het heeft geen arbeidsplaats meer opgeleverd, ik blijf niet an de gang...*

Manus, ik zeg je alleen wat in het akkoord staat, ik zeg niet dat ik akkoord ga. Ik zeg je alleen dat ze ons niet meer de zak kunnen geven...

*Kees, wat bazel je nou, ik hoor net dat die jongens van Felshaven helemaal niet zo lekker zitten...*

Bazelen, bazelen, ik lees je alleen voor wat de Kranten schreven, hiero, ik lees verder: De haven heeft een uniek akkoord. Van der Louw heeft arbeidsgeschiedenis gemaakt...'

*Kees, man, wat heeft Van der Louw er nou mee te maken. D'a toch die goser die altijd op de eretribune zit, die is toch van de KNVB? Wat heb die nou te*

*maken met ons? We zitten als havenwerkers toch niet in de voetbalpool.*

Luister Manus, Louw was voorzitter van de Kommissie die het allemaal uitgedokterd heeft. Sinds december, lees ik nou, zijn ze al aan het vergaderen... wist jij dat niet? Jij bent toch kaderlid van de bond, nietwaar? *Keesie, ik zal barsten op de plaats waar ik sta als ik er iets van heb geweten, maar dat doet nier ter zake, er zijn meer dingen die ik niet weet... ga nou maar verder met die krantestukjes, op de kamping zie je geen krant, alleen de Viva... heb je die binnenpagina wel es gezien?*

Manus, blijf nou es bij de point, da's een rotgewoonte van jullie Amsterdammers, altijd op zijwegen... en ik lees de Viva niet, wij hebben het Vrije Volk... hiero staat het, Kees Marges, die ken je toch ook van de bond, die heb het gezegd: 'het stukgoedakkoord is gunstig voor werk in de haven.' Het kan extra tonnetjes opleveren en dat is weer gunstig voor de werkgelegenheid...

*Kees, stop es effe, vóór de vakantie heb ik al gelezen dat de Nederlandse zeehavens haast zeven procent méér hebben overgeslagen vorig jaar...*

*Nou, en de jongens van Felshaven zaten toch maar mooi op de keien...*

Manus, laat me verder gaan...

*Kees, val me niet aldoor in de rede, da 's een rotgewoonte van jullie Rotterdammers. Ik wou maar zeggen...*

Manus, stop nou es effe want anders vergeet ik je te vertellen dat De Koning van Sociale Zaken een flinke duit in het zakkie heb gedaan...

*Wat heb die goser er nou weer mee te maken. Kees, jij moet es een échte krant gaan lezen want nou ken ik er geen touw meer aan vastknopen... Manus, De Koning heb in de buidel getast, die gaat dat vervroegde uitredenen betalen...*

*Kees, hoe kan dat nou, dat zit niet snor. Want me buurvrouw vertelde me net gisteren dat ze weer vijftig gulden gekort is op d'r WAO-uitkering... zou die goser voor havenwerkers anders zijn? Vertel mij wat, zeg. Enne... hoe zit het met de grote jongens, de werkgevers... hoe denken die er over...*

Dat lees ik je ook voor Manus, hier komt het. Kuiper, voorzitter van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven zegt: 'Het aardige van dit akkoord is dat wij nu veel meer klantgericht kunnen gaan werken. Er wordt aan schaalvergroting gedaan maar tegelijkertijd wordt de nodige flexibiliteit ingebracht.'

*Keesie, wat bedoelt die goser met flexibiliteit... ?*

Manus, hij bedoelt dat er naast de SHB-pool ook nog een B-pool komt... en daar komen dan de mensen in die overtalig zijn... door faillissementen enzo...

*Maar Kees, dan wordt het in die haven van jullie een soort uitzendburo van sociale zaken...*

Zo kun je het bekijken, Manus, als er werk is bij de één dan moet je daar naartoe en als er geen werk is ga je naar een ander bedrijf, da's flexibel geredeneerd... en intussen kunnen de werkgevers tot 1990 lekker hun gang gaan met de computerisering...

*En intussen worden arbeidsplaatsen opgegeven en de hele mikmak wordt dan mooi betaald door de regering, uit de pot van de gemeenschapsgelden, Keesie, zal ik je es wat zeggen, dat akkoord stinkt een uur in de wind...*

Manus, ik ben het niet vaak met je eens maar nou heb je als Amsterdamer toch gelijk. Ik denk er net zo over. *Keesie, nou snap ik ook waarom die Van der Louw meedeed; krijgen de ondernemers toch transfer geld als ze ons verhandeld hebben.*

Manus, zóver is het nog niet. De bond houdt in september een referendum, dan moeten we stemmen.

*Staat er trouwens ook nog wat over die jongen van mij in?*



**MANUS VAN AMSTEL BELT KEES DE BRABANDER****Solidariteit**

Zeker Manus, per jaar zouden er 35 bijkomen. Maar, hoor goed: in het eerste jaar krijgen ze tachtig procent van het minimumloon voor 32 uur. Kan jij er mooi geld bijleggen. Dat ze daarna in vaste dienst komen, moet ik nog zien. Vertel 't hem maar, wordt-ie actief van...

*Maar wat willen ze toch met dat akkoord, Kees?*

Als je het mij vraagt... zijn ze, van drie kanten als de dood voor actie... Hier, het staat al in de krant, in het commentaar van het Algemeen Dagblad van maandag 1 juli. 'Op de Vervoersbond FNV rust nu de duurzame plicht de broodnodige arbeidsrust in de haven voor vijf jaar te handhaven.' En dat wil die Louw ook. Lus je nog peultjes...

Manus.

*Nou Kees, ik heb al weer genoeg. Inleveren en dan op de plaats rust houwe, volgens mij is dat een tegenstelling. Maar goed, ik spreek je nog wel voor die tijd... en Keesie, Mientje fluistert me net in m'n oren dat je de groeten moet overbrengen aan Anneke... enne als ik es naar dat dorp van jou komt, door die lange tunnel heen, dan moeten we 't toch nog maar eens over voetbal hebben...*

'Hardstikke goed, Manus, ik hoop je gauw te zien... en de groetjes terug aan Mientje. Dahag!

*De mazzel, ouwe jongen!*

HZ