

Beste Redactie....

In deze rubriek plaatsen we in principe alles wat ons aan reacties, kritiek, opmerkingen en dergelijke bereikt. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de zo broodnodige discussie. Misschien zullen we af en toe genoodzaakt zijn wat al te wijdelopige stukken iets in te korten, maar dan zonder het wezen van de bijdrage aan te tasten. Dus, ben je het ergens niet mee eens, vind je dat iets een aanvulling behoeft of wil je zomaar iets kwijt wat jij belangrijk vindt, klim in de pen en laat het ons weten. Wij van onze kant zullen niet schromen om, als we dat nodig vinden, ons commentaar te geven.

Vakbondsleden tegen kernwapens ORGANISEER JE IN FNV- VERBAND!

In 1981 sprak Wim Kok als persoon op de grote vredesdemonstratie van 21 november. Twee jaar later is de FNV de grootste organisatie in het Komitee Kruisraket NEE (KKN). En dat is een prima zaak, gezien het standpunt van deze rechtse regering die duidelijk op plaatsing aanstuurt.

Het is verder verheugend dat de actieve deelname van de FNV ook op plaatselijk nivo te zien is. Talloze 'vakbondsleden tegen kernwapens'-groepen zullen hun steentje bijdragen aan de demonstratie van 29 oktober.

Na 29 oktober is het niet gedaan

Zoals terecht gekonstateerd wordt in Solidariteit nr. 2 is het na de 29e niet gedaan. 'Dan worden na 29 oktober werkstaking en besmetverklaring aktiemiddelen die hard nodig zullen zijn. Dat gaat (...) niet vanzelf. Daar zullen nog vele discussies binnen de bonden aan vooraf gaan.'

Helemaal mee eens. De vraag is dan hoe we als vakbondsleden tegen kernwapens ons zó kunnen organiseren dat we een zo groot mogelijke druk op de FNV-leiding kunnen krijgen zodat ze die werkonderbrekingen ook organiseert. Want, laten we eerlijk zijn, de werkstakingen zullen een politiek karakter hebben; ook zullen ze een

rechtstreekse konfrontatie met de regering inhouden. Allebei zaken waardoor de FNV-leiding (en ook veel leden!) niet om een staking zullen staan te springen.

Een berg werk

Als 'vakbondsleden tegen kernwapens' hebben we dus de komende tijd een berg werk te verzetten. De beste uitgangspositie daarvoor - en dat mis ik in Solidariteit nr. 2 - is datje door het FNV-afdelingsbedstuur erkend wordt als FNV-werkgroep. Je kunt dan een beroep doen op FNV-financiën, FNV-kanalen, aangesloten bonden (door ze om vertegenwoordigers te vragen) enzovoorts. In Eindhoven werkt dat als volgt. Met een aantal FNV-ers/sters zijn we begonnen om vakbondsmensen te vragen in de werkgroep zitting te nemen. *Het eerste wat we gedaan hebben is die officiële erkenning aan te vragen.* Die kregen we vrij snel, samen met een aardig bedrag om activiteiten te organiseren. Vervolgens schreven we de aangesloten bonden aan om bekendheid te geven aan ons bestaan en tevens om hen te vragen een vertegenwoordigster te leveren. Zo zitten tot nu toe officieel de Vervoersbond, de Dienstenbond, de AbvaKabo, de Vrouwenbond en de Industriebond (als waarnemer) in de Werkgroep Vrede en Ontwapening, naast individuele mensen van de IB (kaderleden van DAF en Philips) en de Kunstenbond.

Erkenning nuttig

Doordat we erkend zijn als FNV-werkgroep kunnen we een aantal dingen doen die anders niet of minder goed mogelijk zouden zijn:

- via de aangesloten bonden oproepen voor een discussieavond op 12 oktober jl. en voor 29 oktober, zowel via bondsbladen als via bondspost aan de leden;
- vergaderruimte plus een zaal voor grotere avonden krijgen we op kosten van de FNV;
- de Nieuwsbrief van de werkgroep, waarin achtergrondinformatie staat over de kernbepapening, evenals discussie-artikelen over de speciale rol van de FNV binnen de vredesbeweging, kan via de leden van de

werkgroep, maar ook via de vakbonds-kanalen verspreid worden. Zo werd Nieuwsbrief 3 in een oplage van 9000 verspreid bij DAF, Philips, V&D, de Bijenkorf, de NS, alsook in Helmond en Deurne via de FNV-Jongerenbeweging. Ook kunnen we nu veel gemakkelijker kaderleden die niet in de werkgroep zitten benaderen om hen te vragen de Nieuwsbrief te verspreiden;

- mobilisatiepamfletten voor de 29e werden uitgedeeld bij Philips en DAF en omdat het gaat om FNV-materiaal kunnen ze ook op vakbondsbornen *in bedrijven en instellingen* gehangen worden;
- via de vertegenwoordig(st)ers kunnen discussies naar de aangesloten bonden worden gebracht;
- en tenslotte vond er kaartverkoop voor de 29e plaats op de bondskantoren.

Kortom: een heel skala van activiteiten waarbij de kanalen van de FNV *ingeschakeld worden op diverse nivo's*. En dat zal, gezien de nog komende ontwikkelingen, bittere noodzaak zijn om de anti-kernwapenstrijd tot een succes te maken! Het artikel in Solidariteit nr. 2 wekt bij mij de indruk dat nu juist die vakbondskanalen buiten schot gelaten worden. Hetgeen een discussie over 'wat voor akties van de FNV' binnen FNV-verband *op termijn* alleen maar lastiger zal maken.

Wim Baltussen
lid FNV-Werkgroep
Vrede en Ontwapening
FNV Eindhoven

Kommentaar van de redactie:

We zijn het voor het overgrote deel eens met Wim Baltussen en we denken dat we in Solidariteit nr. 2 inderdaad te weinig aandacht hebben gegeven aan de door hem belichte kant van de zaak. Aan de andere kant komt het ons voor dat Wim te weinig oog heeft voor een niet geheel denkbeeldig gevaar, namelijk dat de leiding van de FNV, of van de aangesloten bonden, op een kritiek moment zal proberen greep te krijgen op activiteiten en publiekaties van de werkgroep en daarbij de erkenning als wapen zal gebruiken. We zeggen niet dat zo iets onvermijdelijk zal gebeuren, maar geheel ondenk-

VAKBONDSLEDEN TEGEN KERNWAPENS

baar is het niet. Kijk maar eens naar de censuur die bijvoorbeeld door de leiding van de Industriebond FNV op publikaties en activiteiten van bedrijfsledengroepen wordt toegepast.

Dit gevaar signalerend vinden we niettemin dat het Eindhovense voorbeeld navolging verdient. Overigens zijn we zeer benieuwd wat men er elders in het land van vindt.

DIENST DER GEMEENTEREINIGING

OP ZATERDAGEN: VAN 13.00 - 17.00 UUR

IEREN (WILSTORTEN)

45 UUR

INDIEN GESLOTEN. MELDEN PORTIERSLOGE G.E. CONSTANT REBECQUEPLEIN 20. OF BELLEN TEL. 654812

Hoe doet deze het in Grenada, Roland? Just fine, but I will use this one in Europe!

foto: Jan Dirk Bol, Kruisraketten Nee, 29 oktober 1983